

# Wandeling Ommerschans

**D**eze route, van bijna zes kilometer, loopt door de Ommerschans.

- Wanneer u het erf van de molen de Star verlaat gaat u links af naar de slagboom.
- U volgt het pad met een bocht naar links langs het weiland en neemt het eerste pad rechts het molenbos, met vennetjes rechts, in.
- U gaat bij het einde bospad (links een paal 'Rustgebied') linksaf en al maar rechtdoor parallel aan de N48 met links langs het laatste stuk een brede sloot (de koloniewijk). Het pad eindigt op een verharde weg, [De Kolonie](#).
- Hier gaat u rechtsaf. De weg maakt een scherpe bocht naar rechts, hier gaat u rechtdoor de Schansweg op. Voor een hek volgt u een pad naar links. U loopt nu op de oude weg tussen Ommen en Balkbrug ([zie Ommerschans](#)). U negeert een weg naar rechts die naar de gracht van de Ommerschans loopt.
- U loopt door op de oude weg tussen Ommen en Balkbrug. U ziet in het bos rechts nog een stukje buitenste schansgracht. De oude weg buigt naar rechts. U bereikt de huidige weg van Ommen naar Balkbrug, de [Balkerweg](#).
- U loopt op het fietspad rechtsaf richting Balkbrug tot huisnummer 75 met voor u het rood/witte hek rechts. Hier steekt u de weg over naar de begraafplaats van de bedelaarskolonie (bordje Ommerschans, rood paaltje).
- Voor het informatiebord loopt u het pad rechts in, langs de [begraafplaats](#) (links), rechtdoor (rood paaltje).
- Bij het einde pad gaat u rechtsaf het bruggetje over naar een graspad (rood paaltje).
- U volgt het bospad tot even voor een slagboom richting de Balkerweg, daar gaat u rechts langs de pad-dock (een met hout omheinde wei, een rustplaats voor paarden). U ziet links een picknickbank.
- Na de [informatiehut](#) op T-kruising linksaf het karrenspoor volgen parallel aan de Balkerwegen op kruising (oude Zwolseweg) rechtdoor naar het kerkje. Het pad buigt naar links.
- Voorbij het stuwbruggetje (rechts met blauwe leuning) rechtsaf het [dronkemanslaantje](#) in.
- U neemt het eerste brede pad naar rechts, een laan met beukenbomen.
- Aan het einde van het bospad loopt u tussen hek en schuur rechtdoor naar rood/witte hek richting de Ommerweg.
- U gaat rechtsaf op het trottoir en neemt de eerste weg links.
- De Acacialaan loopt u uit.
- Linksaf de molenweg in. U komt in de molenwijk.
- De eerste weg rechts de Omloop in. Het bordje 'de korenmolen de Star' geeft de richting aan naar de molen.

**U** hebt het korte molenpad gelopen.

## De Ommerschans

In het uitgestrekte veenmoeras tussen Hasselt en Coevorden lagen van Noord naar Zuid drie belangrijke doorgaans routes, bij de Lichtmis, bij Coevorden en de weg van Ommen naar Oud Avereest.



Toen in de 80-jarige oorlog de Spanjaarden uit het Noorden waren verdreven wilden de Groningers en Friezen zich tegen hen verdedigen door onder andere de bouw van de Ommerschans. In 1628 was de achtpuntige vesting van 550 bij 550 meter met een binnen en buitengracht gereed.

In 1795 is de Ommerschans als verdedigingswerk opgegeven. De Zwolse burgerwacht had de wapens nodig tegen hun strijd tegen de Fransen.

## De Kolonie

Er heerste in Nederland grote armoe en werkeloosheid nadat de Fransen ons land hadden verlaten. Bedelarij en landloperij was in het Westen van het land zo'n groot probleem dat de veiligheid in het geding kwam. De Ommerschans werd een landbouwkolonie (foto). Het te werk stellen in de onontgonnen heide gebieden had de functie de mensen her op te voeden.



## Balkerweg 72



Balkerweg 72, de boerderij als u de verharde weg 100 meter naar links oploopt, is nog een typische 'kolonieboerderij'. Het had de functie van melkproductie.



## Begraafplaats

**E**r liggen hier waarschijnlijk meer dan 5000 bedelaars begraven.



## Informatiehut

**R**echts ziet u over de verharde weg een fraai stuk van de Ommerschans namelijk het oostelijke deel van de binnengracht.



## Dronkemanslaantje

**D**eze naam dateert uit de tijd van de landlopers. In het dorp hadden zij hun verdiende geld aan drank opgemaakt en door hun dronkenschap konden ze de Ommerschans niet meer bereiken.

